

Εργασίες



1) Υπογραμμίζω με κόκκινο τα επίθετα και με μπλε τις παθητικές μετοχές που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο.

Ο μικρός βοριάς βρίσκεται πεσμένος ανάσκελα να κοιτάζει τον καταγάλανο ουρανό, που πάνω του καλπάζουν λευκά χνουδάτα συννεφάκια. Τα ζηηρά αλογάκια του, ελεύθερα πια, τρέχουν στην ολάνθιστη πλαγιά κι οι πεταλούδες βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα σκαρφαλωμένες πάνω τους. Το καμουτσίκι του είναι τυλιγμένο σ' ένα αγκαθωτό κλαδί και, καθώς ο καημένος ο βοριάς απλώνει το χέρι του να το πιάσει, ένα θαρραλέο ζουζούνι ορμάει και του αρπάζει το ατσάλινο σπαθάκι του. Πριν προλάβει να κάνει κάτι, βλέπει το μικρό πρασινωπό ζουζούνι να ζώνεται με καμάρι το σπαθί του και να φεύγει προς το διάσπαρτο από πολύχρωμα αγριολούλουδα κοντινό λόφο.



2) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις παθητικές μετοχές των ρημάτων που βρίσκονται στις παρενθέσεις, βάζοντάς τες στο σωστό γένος, το σωστό αριθμό και τη σωστή πτώση.

- ⊗ (αφοσιώνομαι) στο τόσο
(πετυχαίνω) έργο του, ο λαμπρός εκείνος επιστήμονας έδινε πάντα
κουράγιο σ' όλους τους (δυστυχώς) ανθρώ-
πους.
- ⊗ Οι γονείς του ήταν πολύ (στενοχωριέμαι),
..... (πικραίνομαι) και (απο-
γοητεύομαι) από τη συμπεριφορά του.
- ⊗ Αν και έκανε ό,τι ήταν (γράφομαι) στο σημεί-
ωμα, δεν είχε τα (αναμένομαι) αποτελέσματα.
- ⊗ Κάθε (ενδιαφέρομαι) μπορεί να καταθέσει τα
..... (απαιτούμαι) δικαιολογητικά στα γραφεία της
νομαρχίας.
- ⊗ Οι (οπλίζομαι) άνθρωποι δεν ήξεραν ότι ο
αετός είναι (προστατεύομαι) είδος.
- ⊗ Η κοπέλα ήταν πολύ (μπερδεύομαι), καθώς
δεν μπορούσε να βγάλει άκρη από τα (ανακα-
τεύομαι) χαρτιά, που βρίσκονταν πάνω στο
(κλειδώνομαι) ντουλάπι.

